

De lezingen van dit weekeinde (12<sup>de</sup> zondag door het jaar)

In de eerste lezing uit het boek *Jeremia* merkt de profeet op dat al zijn vrienden hem het liefst ten val zouden brengen. Maar de Heer 'is bij mij als een machtig strijder'. Zijn achtervolgers zullen niet overwinnen want hij heeft zijn zaak in Gods hand gelegd.

In de tweede lezing uit de brief van *Paulus* aan de christenen van Rome herinnert de apostel ons er aan dat 'door één mens de zonde in de wereld is gekomen en met de zonde de dood; en zo is de dood over alle mensen gekomen, aangezien allen gezondigd hebben'. Maar hoewel de fout van één mens (Adam) de dood bracht, 'schonk God allen rijke vergoeding door de grote gave van zijn genade: de ene mens Jezus Christus'.

In de evangelielezing volgens *Matteüs* zegt Jezus tot zijn apostelen: 'Weest niet bang voor de mensen. Niets is bedekt of het zal onthuld, niets verborgen of het zal bekend worden...

Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel...

Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van uw Vader niet één mus op de grond vallen. Bij u echter is zelfs ieder haar van uw hoofd geteld. Weest dus niet bevreesd; gij zijt toch méér waard dan een zwerm mussen. Ieder die Mij bij de mensen belijdt, zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is'.

Na de eerste lezing volgt Antwoordpsalm 91: 'Wie in de schaduw Gods mag wonen, hij zal niet sterven in de dood.'