

De lezingen van dit weekeinde (10de zondag door het jaar)



De eerste lezing is genomen uit het boek *Genesis*. Nadat Adam van de boom gegeten had bekende hij tegen God dat zijn vrouw Eva hem de verboden vrucht had gegeven. Daarop vroeg God aan Eva: 'Hoe hebt gij dat kunnen doen?' De vrouw zei: 'De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten.' Hierop vervloekte God de slang onder alle dieren.

De tweede lezing is genomen uit de 2<sup>de</sup> brief van *Paulus* aan de christenen van Korinte. De apostel zegt tot zijn broeders en zusters dat wie in God gelooft Jezus hen na hun dood 'ten leven zal wekken.' 'Wij weten het immers: als de tent die onze aardse woning is wordt neergehaald, heeft God voor ons een gebouw gereed in de hemel, een onvergankelijk, niet door mensenhand vervaardigd huis.'

In de evangelielezing volgens *Marcus* krijgt Jezus het bericht dat zijn moeder en zijn broers naar Hem vragen. Hij gaf hen ten antwoord: "Wie is mijn moeder, wie zijn mijn broeders?" En terwijl Hij zijn blik liet gaan over de mensen die in een kring om Hem heen zaten zei Hij: "Ziehier mijn moeder en mijn broeders. Want mijn moeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil van God volbrengen.' Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 130: 'Ik roep uit de diepten tot U, Heer! Want bij U, Heer, is erbarming'. Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden; mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen.'

(Foto: Fragment uit koorraam 1 Andreaskerk Weurt)