

OVERWEGING COMMUNIEVIERING 33^{STE} ZONDAG DOOR HET JAAR C
13 NOV. 2022
IN 'T LAATSTE VAN DE DAGEN



We naderen het einde van het liturgisch jaar. We zijn deze viering begonnen met het lied 'In 't laatste van de dagen zal het zijn'. De lezingen vandaag gaan over die laatste dingen, over de eindtijd. Het zijn apocalyptische teksten, die onheilspellende dingen onthullen die staan te gebeuren vóór er een nieuwe tijd aanbreekt.

In de evangelielezing volgens Lucas wordt gesproken over de verwoesting van de tempel, over oorlogen, onlusten, hevige aardbevingen, hongersnood, pest en geweldige tekenen aan de hemel. Het bekendste boek uit het NT dat over de eindtijd gaat is het boek *Openbaring*. Hier voert God met zijn volgelingen strijd tegen de boze machten die de aarde in bezit willen nemen.

In deze strijd verschijnt aan de hemel een vuurrode draak en twee reusachtige lelijke beesten om de hele wereld in het kwade te storten en strijd te leveren tegen iedereen die zich houdt aan Gods geboden. Uiteindelijk zal God overwinnen door de boosdoeners in het eeuwige vuur te werpen en de rechtvaardigen op te nemen in Zijn koninkrijk.

In zekere zin heeft ook het bekende werk van Tolkien 'In de ban van de ring' apocalyptische kenmerken: Sauron met zijn leger van Orks, levend in het vijandige land Mordor, is hier de vertegenwoordiger van al het kwade op de wereld. Uiteindelijk zal ook hij worden verslagen waarna een nieuwe tijd aanbreekt.

Wanneer we kijken naar onze tijd, zien we eveneens schrikwekkende dingen. We hebben nu te maken met een Beest en een Sauron die uit zijn op de verovering van de wereld. We hebben te maken met oorlogen, vernietiging, orkanen, overstromingen, hitte, droogte uitmondend in een klimaatcrisis die de wereld bedreigt in zijn voortbestaan.

Wat zegt zo'n tekst van Lucas voor ons? Het geeft een hoopvolle verwachting. Jezus zegt als hij spreekt over de komst van de Mensenzoon, waar de lezing over gaat: "Let op, laat je niet misleiden'. Als we dat zouden doen en ons niet tegen het kwaad en al het onrecht dat deze wereld teistert, zouden verzetten, dan zullen deze schrikwekkende dingen gebeuren. We moeten het Beest, het kwaad, het onrecht, de vernietiging van de aarde actief bestrijden. Hoop en vertrouwen dat Jezus ons 'woorden van wijsheid' zal schenken, die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken', aldus Lucas (Lc. 21: 15). Op al de angstaanjagende gebeurtenissen van nu, zegt Jezus, volgt het einde niet terstond. We hebben de tijd om tot inkeer te komen.

In de eerste lezing uit de profeet Maleachi, die ongeveer vijfhonderd jaar voor Christus leefde, wordt eveneens gesproken over een eindtijd: 'Zie, de dag (die de Heer heeft voorbereid) zal zeker komen, brandend als een oven. Wie hoogmoedig zijn of wie zich goddeloos gedragen zullen dan

slechts stoppels zijn die door de hitte van die dag worden verschroeid. Geen wortel of tak zal er van hen overblijven' (NBV21). Zo gaat het met de slechten en bozen op deze aarde. Maar er is hoop voor hen die ontzag hebben voor de naam van God.

Ook in de brief van Paulus speelt een eindtijd een rol. In deze brief herinnert Paulus ons eraan dat we verplichtingen hebben voor gezin en samenleving: wie niet wil werken zal ook niet eten. Men geloofde in die tijd in een spoedige terugkeer van Christus op aarde. Daarom vonden sommige leden van Paulus' gemeente het niet nodig om zich nog uit te sloven. Maar Paulus vond dat men zich nuttig diende te maken voor de komst van het Koninkrijk van God. Christus zal pas verschijnen op de door Hem vastgestelde tijd. Eerst zal de onwettigheid en het onrecht op deze aarde dienen te verdwijnen.

Vandaag worden we opgeroepen om waakzaam te zijn en ons leven te veranderen ten goede. Ook om ons te hoeden voor 'valse profeten' als macht, hebzucht, afgunst, egoïsme, en kwaad doen in de ogen van God. We mogen ons niet bezighouden met onrechtvaardig en mensonwaardig handelen ten aanzien van medemensen en natuur. We dienen niet bij de pakken neer te zitten, maar ons in te zetten voor de komst van het koninkrijk van God.

De eindtijd staat niet voor de ondergang van de wereld. Met de terugkeer van Jezus op het einde van de dagen zal God een nieuwe wereld scheppen van gerechtigheid en genezing van het kwaad. De hemel komt naar de aarde, zoals beschreven in het boek Openbaring: 'Ik zie een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij... Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan'. Jezus/God zal zelf tussen ons wonen. 'Hij zal alle tranen wegwissen... Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij (*Openbaring: 21: 1-4*). Of, laten we het nog een keer onze hoop uitzingen: 'In 't laatste van de dagen zal het zijn dat zwaarden worden om gesmeed tot ploegen, je leert de oorlog af, je snoeit je wijnstok en strekt je in de schaduw van je bomen. En niemand schrikt meer wakker in de nacht en niemand vreest nog voor een nieuwe morgen'.

Andreaskoor (SV)

(Foto: Durer: Gevecht met de Draak)