

## HET BOEK OPENBARING, DEEL 2



Het verbreken van de zevende zegel leidt tot een nieuwe reeks van rampen. Er verschijnen zeven engelen met een trompet. Na elke trompetstoot wordt de aarde getroffen door: hagel en vuur; sterfte van zeedieren en het zinken van schepen; ondrinkbare waterbronnen; duisternis; sprinkhanen die aanhangers van het beest pijnigen; ruiters op paarden met leeuwenkoppen die rook en vuur uitbraken waardoor een derde deel van de aanbidders van het beest worden gedood.

De zevende trompet kondigt het begin van de heerschappij van God aan. Aan de hemel verschijnen twee tekens: een barende vrouw en een grote vuurrode draak (Satan) met zeven koppen en tien horens, en op elke kop een kroon. De draak wil het kind verslinden, maar het kind wordt weggevoerd naar de troon van God. Hierna breekt een oorlog uit in de hemel tussen Michael en zijn engelen en de draak met zijn engelen. De draak wordt op de aarde geworpen en gaat de strijd aan met de mensen die Gods geboden onderhouden. Uit de zee verschijnt een beest met tien horens en zeven koppen met godslasterlijke namen er op. Aan dit beest draagt de draak zijn macht over. Er verschijnt nog een tweede beest, ditmaal uit de aarde, met twee horens, optredend als een valse profeet. Er verschijnen opnieuw zeven engelen elk met een schaal met de laatste plagen: kwaadaardige zweren; bloed in zeeën en rivieren; hitte en droogte; duisternis om de troon van het beest; onreine geesten (kikkers) die koningen opzetten tegen God en tot slot een verschrikkelijke aardbeving met loodzware hagelstenen.

Het einde komt met de val van de hoer van Babylon (symbool voor Rome): een vrouw zittend op een rood beest vol godslasterlijke namen met zeven koppen en tien horens, die de heiligen vervolgt. Na de val van Babylon volgt een laatste gevecht tussen Christus met zijn aanhangers en de troepen van het beest. Het beest, zijn valse profeet en hun aanhangers worden in het vuur geworpen of gedood. De draak zelf wordt voor duizend jaren in een diepe put opgesloten om daarna voor korte tijd weer te worden losgelaten om de volken te misleiden.

Hierna volgt het Laatste Oordeel. Zij die de kant van Christus hebben gekozen verzamelen zich in het koninkrijk van God, zij die de kant van Satan hebben gekozen worden in het vuur geworpen.

Aan het eind van het boek ziet Johannes in een visioen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en een nieuw heilig Jeruzalem. Hij eindigt zijn boek met de mededeling dat alles wat hij gezien heeft waar is en spoedig in vervulling zal gaan.

De boodschap van het boek is dat hoe verschrikkelijk de situatie ook is, God uiteindelijk alles ten goede zal keren. De vervolgte Christenen worden aangemoedigd de hoop niet te verliezen in tijden van lijden en rampspoed, omdat God in alles het laatste woord heeft.

*(Afbeelding: Lucas Cranach (1472-1553): De hoer van Babylon)*

SV

Uit: Andreasblad nr. 12, 22 juni 2019