

## HET BOEK OPENBARING, DEEL 1



Op de zondagen na Pasen horen we lezingen uit het boek Openbaring van Johannes. De schrijver ervan is niet de apostel Johannes, maar een onbekende Johannes die het christendom verkondigde in Klein-Azië. Deze Johannes, die verblijft op het eiland Patmos, krijgt van Jezus de opdracht aan zeven gemeenten een brief te sturen waarin staat wat ze goed en niet goed doen.

De lezingen die we te horen krijgen gaan nauwelijks over de strijd tussen goed en kwaad. In twee bijdragen zal kort worden weergegeven dat God in deze strijd de uiteindelijke heerser is over hemel en aarde.

De titel van het boek komt van de openingszin: 'Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet'. Het boek Openbaring (Apocalyps: onthulling) is geschreven in een tijd van

vervolgingen door de Romeinen (ca. 96 na Christus). De visioenen die Johannes te zien krijgt gaan over de eindtijd, de tijd dat Christus terug zal komen op aarde. De taak die Jezus aan Johannes geeft is: 'Schrijf op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren'.

Als voor Johannes de hemel open gaat, ziet hij iemand op een troon zitten die aanbeden wordt door vier levende wezens en 24 oudsten (Zie de Triomfboog in onze kerk). Deze figuur heeft een verzegelde boekrol in zijn hand, maar niemand op aarde of in de hemel is in staat die boekrol te openen. Midden voor de troon staat het Lam (Christus), alleen Hij is waardig om de zegels te verbreken.

Als de eerste vier zegels verbroken worden verschijnen vier ruiters. Een ruiter met een boog op een wit paard (bedrog en valse vrede), een ruiter op een vuurrood paard met een groot zwaard (wereldoorlog); een ruiter op een zwart paard met een weegschaal (hongersnood) en een vaalgeel paard met daarop de Dood gevolgd door het Dodenrijk (massale slachting en sterfte). Deze Apocalyptische Ruiters krijgen verlov om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien om het kwaad uit te roeien.

Bij het verbreken van de vijfde zegel ziet Johannes de zielen van de mensen die tijdens hun leven gedood zijn omdat ze de kant van God kozen. Bij de zesde zegel volgt een grote aardbeving, de zon wordt zwart, de maan bloedrood, sterren vallen op de aarde en aanbidders van het kwaad proberen zich te verbergen voor de woede van God. Is dit het einde van de wereld? Nee, elke keer als we denken dat dit het einde is begint een nieuwe reeks van rampen. Daarover een volgende keer.

SV

Foto: A. Dürer (1498): De vier Apocalyptische Ruiters

Zie voor een beschrijving van de Triomfboog in de Andreaskerk met foto's: [www.andreaskerkweurt.nl](http://www.andreaskerkweurt.nl): Teksten Parochieblad St. Andreasparochie, 2011 (De hemelse troonzaal).

Uit: Andreasblad nr. 10, 25 mei 2019