

BEMINT UW VIJANDEN

In de lezingen van aanstaande zondag gaat het om de barmhartigheid naar Gods voorbeeld. De eerste lezing is genomen uit het eerste boek *Samuël*. Net als de naburige volken willen de Israëlieten uiteindelijk ook een koning om hen voor te gaan in de strijd tegen vijandige burenen. Zij kiezen Saul die door de profeet Samuël gezalfd wordt tot koning. Maar tijdens zijn koningschap verspeelt Saul door ongehoorzaamheid de gunst van de Heer en de profeet. Hierdoor zal zijn koningschap geen stand houden. Volgens Samuël zal de Heer een man naar Zijn hart aanstellen, te weten: David. Deze wordt op aanwijzing van de Heer (JHWH) door Samuël gezalfd. David komt in de gunst bij Saul, wordt zijn legeraanvoerder, behaalt vele overwinningen en oogst steeds meer roem bij het volk, waardoor de koning jaloers wordt op David. Als Saul David dood wenst moet David vluchten en vormt een eigen leger. David krijgt de kans Saul te doden als hij slaapt in zijn legertent. Davids mannen willen Saul doden. Maar David zegt: 'Nee, dood hem niet. Niemand heft ongestraft zijn hand op tegen de gezalfde van de Heer'. David neemt de speer mee die bij Sauls hoofdeinde staat en verlaat het legerkamp.

David handelde hier volgens de Joodse wet *Leviticus* 19:18: 'Laad niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer' (*Leviticus* 19:18). Een van de regels die de Heer aan Mozes geeft voor zijn volk.

In de evangelielezing volgens *Lucas* legt Jezus de liefde tot de ander nog eens uitgebreid uit: 'Tot jullie die naar mij luisteren zeg Ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan... Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen'. Hierop is het bekend rijmpje gebaseerd: 'Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook aan een ander niet'. Uiteindelijk gaat het om barmhartigheid: 'Weest barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.'
SV

Uit: Andreasblad nr. 4, 23 februari 2019