

10. UITSPRAKEN VAN CHRISTUS. HET WOORD TER HARTE NEMEN (SLOT)



Tijdens zijn hele openbare optreden is Jezus op onbegrip gestuit van de mensen die naar hem luisterden. Denk maar aan het gesprek met de Samaritaanse vrouw. Jezus zei tot haar: "Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u Hé m erom vragen en dan zou Hij u levend water geven." Uit het antwoord spreekt onbegrip: "Maar heer, u hebt geen emmer, en de put is diep – waar wilt u levend water vandaan halen" (Joh. 1: 10-11).

Jezus is zich er van bewust dat zijn luisteraars hem niet altijd kunnen volgen. Daarom spreekt hij vaak in gelijkenissen waarin hij meestal gebruik maakt van een kort verhaal in gewone taal over een gebeurtenis uit het alledaagse leven

om zo het koningschap van God duidelijk te maken. "Het koninkrijk van God lijkt op een zaadje van de mosterdplant" (Matteüs 13: 31). In de bekende gelijkenis van de zaaier zaait de zaaier het sprekende Woord van God. Het zaad valt op verschillende soorten grond: de kant van de weg (waar het geen wortel schiet omdat het wordt vertrapt en de vogels het opeten), de rotsachtige bodem (waar het geen vocht krijgt, uitdroogt en sterft), tussen de doornen (het zaad wordt door hun groei verstikt) en tenslotte de goede grond, waarin het opschiet en vrucht draagt. Aan het einde van deze gelijkenis vraagt Jezus aan zijn leerlingen of ze Hem begrepen hebben en geeft daarna een uitleg (Marcus 4: 3-20).

Wanneer het zaad het spreken van God is, dan is ons 'hart' de plaats waar het wordt opgevangen. Omdat wij kinderen van God zijn ("Jullie hebben maar één Vader") wordt ons mensenhart door Gods spreken gevormd en is het ervoor bestemd om het aan te nemen. Jezus spreekt zoals God spreekt, Hij is Gods woord. Tijdens de ondervraging door Pilatus zegt Jezus: "Ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat Ik zeg" (Joh. 18: 37). Daarna legt hij uit wat het koninkrijk van God inhoudt: getuigen van de Waarheid, maken dat het Woord van God regeert. Doordat ons leven geschonken is door God en wij in Hem voortleven, staat de mens open voor Gods Waarheid en kan hij Gods woord verstaan. Doordat de mens in zijn hart het spreken van Jezus als Woord van God kan verstaan, is hij ook in staat de Schriften te verstaan. Gods woord komt tot ons door gebruik te maken van de menselijke taal. De eerste keer heeft God tot ons gesproken door de profeten en daarna door het optreden van Jezus. Herkenning van het Woord van God in ons hart roept een diepe emotie op zoals bij de Emmaüsgangers toen ze Jezus herkenden na zijn uitleg van de Schriften en het breken van het brood: "Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?" (Lucas, 24: 32).

We hebben ons het leven niet zelf gegeven. Dat de mens een kind van God is wil zeggen dat hij zijn leven te danken heeft aan het Absolute Leven van God. Maar de mens beschouwt zichzelf als begin en eind van alles. Door zichzelf in het middelpunt te zetten en uit te gaan van zijn eigen belangen, ontstaat het kwaad van het egoïsme, en keert hij zich af van God. Alleen door aan het Woord gehoor te geven, kunnen we vrijkomen van het kwaad, maar het kwaad heeft het onmogelijk gemaakt om naar het Woord te luisteren. Hiervan was Jezus zich bewust. Daarom kwam dit Woord als mens in ons midden om zich uit eigen beweging aan ons mee te delen. Met de menswording van Jezus is het Woord lichamenlijk tot ons gekomen. "Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald, wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat Ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam" (Joh. 6: 52).

Michel Henry (2016), *Woorden van Christus*. Kampen. Van Warven.

Uit: Andreasblad nr. 1, 13 januari 2018

Opmerking: Dit is het laatste deel uit de reeks samenvattingen van de *'Woorden van Christus'* van de Franse filosoof Michel Henry. De eerdere delen zijn te vinden in het Andreasblad van 2017. Hier staan alle 10 teksten bij elkaar.