

HET EVANGELIE VOLGENS LUCAS



In het nieuw kerkelijk C-jaar staat het evangelie volgens Lucas centraal. De belangrijkste boodschap van Lucas is dat God gezien wordt als de redder van deze wereld. Dit wordt in het eerste hoofdstuk al duidelijk. Als Maria van de engel Gabriël te horen krijgt dat zij een zoon ter wereld zal brengen ('de Zoon van de Allerhoogste') zegt ze: 'Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn Redder' (1: 46). En tegen de herders in het veld zegt de engel: 'Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer' (2: 11).

In het Eucharistisch gebed worden deze woorden vaak als acclamatie gezongen: 'Redder van de wereld, bevrijd ons.'

Lucas was arts. Vandaar dat veel wonderen die alleen in zijn evangelie voorkomen gaan over genezingen, bijvoorbeeld: de opwekking uit de dood van de jongeman uit Naïn, de genezing van een vrouw die al 18 jaar bezeten was van een zieke geest, de genezing van een man met waterzucht op de sabbat, de genezing van 10 melaatsen op de grens van Samaria en de genezing van het afgehakte oor van de soldaat in de Hof van Olijven.

Verder leert de evangelist ons dat Jezus volledig meester was van alle dingen in deze wereld: de overwinning van het kwaad ('Hij dreef een demon uit die niet kon spreken'), beheersing van de natuur ('Hij stond op en sprak de wind en de golven bestraffend toe'), de overwinning over de dood (de opwekking uit de dood van de dochter van Jäirus), de macht om zonden te vergeven ("Daarom zeg ik je: haar zonden zijn haar vergeven, want ze heeft veel liefde betoond") en het gezag namens de Vader om mensen eeuwig leven te schenken ("Ik verzeker je: vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn").

Bijzonder is ook dat de verhalen die Jezus vertelt door ons nagevolgd dienen te worden: het verhaal van de Barmhartige Samaritaan over naastenliefde, over de Farizeeër en de tollenaar om jezelf niet beter te achten dan anderen, over de Verloren Zoon om anderen hun fouten te vergeven of over de rijke dwaas die schatten verzamelt voor zichzelf maar niet rijk is bij God.

Lucas vergezelde Paulus op zijn reizen en schreef daarover in het boek '*Handelingen der Apostelen*'. In tegenstelling tot de andere evangelisten was hij niet van Joodse afkomst. Zijn evangelie eindigt na de dood van Jezus met het verhaal over de Emmaüsgangers.

(Foto: Afbeelding van Lucas in de preekstoel van de Andreaskerk)

SV

Uit: Andreasblad nr. 17, 8 december 2018