

DE BRIEF VAN JAKOBUS



In de 21^{ste} tot en met de 26^{ste} zondag door het jaar wordt in de tweede lezing voorgelezen uit de brief van Jakobus, de enige brief die van hem bekend is. Waarschijnlijk is de brief geschreven vanuit een geloofsgemeenschap die veel arme leden had, maar de vieringen ook wilde openstellen voor rijke mensen. Hierdoor ontstond het gevaar dat de eigen identiteit van vrome en arme gelovigen in gevaar kwam door een leven met heel andere waarden dan de 'rijkdom van de armoede'. 'Stel dat uw samenkomst wordt bezocht door iemand die prachtige kleren en

gouden ringen draagt, en tegelijkertijd door een arme in vossen. Als u dan de eerste met alle zorg omringt en tegen hem zegt: 'Neemt u plaats, hier zit u goed,' terwijl u tegen de tweede zegt: 'Ga daar maar staan, of ga maar bij mijn voetenbank op de grond zitten,' maakt u dan geen ongeoorloofd onderscheid en wordt uw oordeel niet door verkeerde overwegingen bepaald?'

Geloof vraagt praktisch handelen. 'Wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? ... Geloof dat zich niet daadwerkelijk bewijst, is dood.' Geen geloof zonder daden.

Aanstaande zondag horen we de aanklacht van Jakobus tegen de afgod van rijkdom of bezit (ook de afgoden van deze tijd). 'En nu iets voor u, rijken! ... Uw rijkdom is verrot en kleding is door de mot aangevreten. Uw goud en zilver is verroest ... Hoor de klacht van het loon dat u de arbeiders die uw velden maaiden hebt onthouden.'

Het centrale thema uit de brief is echter het omgaan met beproevingen. Verleidingen in het leven komen niet van God. Het zijn juist de eigen begeerten die de mens meeslepen in een neerwaartse spiraal. Juist in deze tijd waarin de Kerk beproefd wordt seksuele schandalen worden de gelovigen zwaar op de proef gesteld. Het geloof in God is op zich niet in het geding, al wordt het onderscheid tussen geloof en hoe sommige kerkelijke gezagsdragers zich hebben gedragen (geloof met de verkeerde daden) vaak niet gemaakt. In zijn brief roept Jakobus op tot standvastigheid in geloof en onberispelijk leven. 'Gelukkig de mens die in de beproeving staande blijft.'

Algemeen wordt aangenomen dat de brief geschreven is door Jakobus 'de broer van de Heer'. Hij speelde volgens de *Handelingen der Apostelen* een belangrijke rol in de gemeenschap van volgelingen van Jezus in Jeruzalem.

(Foto: grafschildering van N. van der Steen (1339) in de OLV Kerk in Brugge)

SV

Uit: Andreasblad. nr. 13, 29 september 2018