

## DE H. ANDREAS

Aan het einde van deze maand vieren we het feest van de H. Andreas, de patroonheilige van onze kerk. Volgens het evangelie van Johannes was Andreas de eerste volgeling van Jezus. Hij haalde ook zijn broer Simon Petrus over zich aan te sluiten bij Jezus. Onze oud-pastoor Wim van Midden (1983-1992) heeft over onze heilige het volgende gedicht geschreven:



Jij bent geen 'brave' geweest Andreas.  
Braven laten wij met rust.  
Zij zijn ongevaarlijk,  
met hen zullen wij niet botsen.

Jou hebben ze niet met rust gelaten.

Jou hebben ze het zwijgen opgelegd:  
niet in één keer,  
een beetje langzaam:  
via een kruisdood. Beschamend...

Als jij echt christen bent geweest  
was jij onverzettelijk, weerbarstig, dwars tegenover  
potentaten, grote monden, arroganten, onderdrukkers...

Want jij wist van Gods plan met Zijn mensen, met zijn schepping,  
een plan van onbegrijpelijke genegenheid en tedere trouw.  
Daarom wist jij niet van wijken.

Er zijn parochies die jouw naam kozen,  
jouw naam wilden dragen.  
Is dat omdat ze jouw levensprogram wilden overnemen?  
Is dat omdat zij wilden leven uit hetzelfde evangelie als jij?

Wat vind je:  
mogen wij in Weurt jouw naam behouden?

Wim van Midden

Uit: Parochieblad H. Andreasparochie, jrg. 26, 18 nov. 1989

De teksten die Van Midden in de jaren 1983-1992 voor het parochieblad heeft geschreven, zijn te vinden op de website: [www.andreaskerkweurt.nl](http://www.andreaskerkweurt.nl)

SV

Uit: Andreasblad nr. 15, 10 november 2018