

5 WOORDEN VAN CHRISTUS OVER ZICHZELF. ZIJN GODDELIJKE NATUUR

De woorden van Jezus bevatten een kennis die voor ons volstrekt nieuw is en ons hart raakt. Vanaf het begin van Zijn publieke optreden zijn de mensen getroffen door het gezag waarmee Jezus spreekt. "Toen Jezus deze rede had uitgesproken waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht, want Hij sprak hen toe als iemand met gezag en niet als de schriftgeleerden" (Matteüs 7: 28). Wie is Hij, deze man, die beweert dat wij kinderen van God zijn en dat onze oorsprong ligt in God? Wie is Hij die in de zaligsprekingen (de Bergrede) ongelukkigen gelukkig prijst; vreugde gelijkstelt met verdriet en lachen met huilen? Jezus' tijdgenoten die Hem hebben gehoord (leerlingen, vrienden, vijanden) hebben Hem regelmatig deze vragen gesteld: Wie bent U? Met welk recht zegt en doet U dat allemaal? Deze vragen, die centraal staan in de evangeliën, heeft Jezus nooit afgedaan als onbelangrijk. Soms ontwijkt Hij deze vragen als Hij vindt dat zijn gehoor nog niet zo ver is dat ze Hem kunnen begrijpen. Maar ook voor Jezus zelf zijn het belangrijke vragen.

Als Jezus verklaart dat de armen het koninkrijk van God bezitten, moet Hij dan niet weten wat dat koninkrijk inhoudt? In de zaligsprekingen stelt hij het koninkrijk voortdurend aan de orde: "Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel" (Matteüs 5: 3). "Gelukkig, jullie die arm zijn, want van jullie is het koninkrijk van God" (Lucas, 6:20). "Zij zullen verzadigd worden" betekent dat zij door God zullen worden verzadigd en "zij zullen getroost worden" betekent dat zij door God zullen worden getroost. Als Jezus dit zegt moet Hij ook weet hebben hoe armoede, nederigheid, zachtmoedigheid, honger en dorst naar gerechtigheid naar het Rijk van God leiden. Dit kan niemand anders zijn dan Jezus: Hij opent de deuren van het koninkrijk voor hen die Hem zullen erkennen en die accepteren dat ze om Hem gehaat, beledigd en vervolgd worden. "Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van Mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheugd je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel" (Matteüs 5: 11-12). Uit deze woorden blijkt dat Jezus zichzelf plaatst in het hart van de relatie van ieder mens met God. Dat de relatie met God via Jezus loopt, blijkt ook uit de volgende uitspraak: "Wie zich schaamt voor Mij en Mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem schaamt, wanneer Hij komt in de stralende luister die Hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft" (Lucas 9:26). En: "Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden" (Matteüs 16:25).

Wanneer Jezus ons de weg wijst naar het koninkrijk van God dan betekent dit dat iedereen die het koninkrijk zoekt Hem gaat volgen. "Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter Mij aan komen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het evangelie, zal het behouden" (Marcus 8: 35; Matteüs 16: 24; Lucas 9: 23).

Bron: Michel Henry (2016), *Woorden van Christus*. Kampen: Van Warven.

SV

Uit: Andreasblad nr. 5, 24 juni 2017