

## Maria van Altijddurende Bijstand



Oktober, Mariamaand. Achterin onze kerk hangt een icoon, een afbeelding van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand. Dit jaar is het bijna 150 jaar geleden dat de verering van deze icoon door de redemptoristen is gestart. Sinds april 1866. Dit wordt het volgende jaar groots gevierd. Dit jaar is er al een fietspelgrimage gehouden.

De oorspronkelijke icoon is sinds het einde van de 15<sup>de</sup> eeuw in Rome en wordt bewaard in de kerk van heilige Alfonsus van Liguori, de hoofdkerk van de Congregatie van de Allerheiligste Verlosser, de redemptoristen. Deze congregatie heeft sterk bijgedragen tot de verspreiding van de devotie tot Maria van Altijddurende Bijstand. In Nederland is Wittem een belangrijke bedevaartsplaats voor deze verering. In het klooster te Wittem neemt ook verering van Gerardus van Majella een voorname plaats in. Zijn beeld staat ook achter in onze kerk, zijn feestdag is op 16 oktober a.s.

De icoon beeldt Maria af in een in rood kleed met een blauwe mantel en sluier. Het kindje Jezus op haar arm draagt een groen kleed met een gele mantel. Iets boven zijn schouders staan de lettertekens van 'Jezus Christus'. Aan de linkerkant is de aartsengel Michaël te zien. Hij draagt een kelk waaruit een lans en de stok met de spons komen, voorwerpen van Jezus' kruisiging. Boven deze engel staat de afkorting van zijn naam. Aan de rechterkant is de aartsengel Gabriël afgebeeld met zijn lettertekens. Deze engel draagt een kruis met drie spijkers. Het kindje Jezus voorvoelt zijn lijden en kijkt weg van het kruis en zoekt bescherming in de armen van zijn moeder. Opvallend is dat de sandaal van Jezus loszit. Dit verwijst waarschijnlijk naar een woord van Johannes de Doper die zei dat hij niet waard was om Jezus' sandaal los te maken. Een andere interpretatie is dat Maria schrikt van de boodschap van beide engelen over het komende lijden van haar kind. Door de schok van de schrikbeweging schiet de sandaal van het voetje.

Naast de icoon in onze kerk hangen twee teksten met een gebed tot Maria van Altijddurende Bijstand. Dit gebed begint met de woorden: 'Moeder van Altijddurende Bijstand, ik kniel met een groot en kinderlijk vertrouwen voor Uw Beeltenis neer. Nog nooit heeft iemand tevergeefs tot U zijn toevlucht genomen'. Dat ook in onze kerk Maria van Altijddurende Bijstand wordt vereerd, bewijzen de vele aangestoken kaarsjes voor haar icoon na elke eucharistieviering.

SV

Uit: Andreasblad nr. 19, 3 oktober 2015