

JEZUS DEED NIET ALTIJD EEN WONDER



In het evangelie van zondag brengen verschillende mensen een man bij Jezus die doof is en slecht kan praten. Ze smeken Jezus: "Leg alstublieft uw hand op hem". Jezus raakt zijn oren en tong aan en zegt "Ga open". Meteen gaan de oren van de man open en hij kan zijn tong bewegen en goed praten. In elke stad en elk dorp waar Jezus komt brengen mensen zieken naar Hem toe en vragen: "Mogen deze mensen alstublieft de rand van uw jas aanraken?" Dit in navolging van een erg zieke vrouw die dacht: 'Om beter te worden, hoef ik alleen maar zijn kleren aan te raken'. En inderdaad ze voelde zich meteen beter. En Jezus zei tegen haar: "Je bent beter geworden dankzij je geloof". Zo hebben we de laatste weken veel verhalen gehoord over Jezus die mensen genas en hen, ondanks een tekort aan broden, voldoende te eten gaf.

Maar de Bijbel laat ook zien dat Jezus niet altijd in was voor een wonder. Hij kon ook 'nee' zeggen. Zo was Jezus eens op weg naar de stad van zijn familie. Toen Hij in de synagoge de mensen uitleg gaf over God waren zij erg verbaasd over zijn wijsheid. Maar zijn stadgenoten wilden niets met Hem te maken hebben. Jezus was verbaasd dat de mensen in zijn stad helemaal geen geloof hadden en Hij deed in die stad geen enkel wonder (Marcus 6).

Eens toen Jezus vierduizend mensen te eten gaf, die naar Hem gekomen waren om naar Hem te luisteren, kwamen enkele farizeeën naar Jezus toe en begonnen een discussie met Hem. Zij zeiden: "Bewijs maar eens met een teken dat u door God gestuurd bent!" Ze wilden laten zien dat Jezus dat niet kon. Maar Jezus zuchtte diep en zei: "Waarom willen deze mensen toch een teken zien? Luister goed naar mijn woorden: Mensen zoals jullie krijgen zeker geen teken te zien". Hierna ging Jezus weg (Marcus 8).

Toen Jezus aan het kruis hing werd hij door passerende mensen bespot en uitgedaagd: 'Red jezelf! Kom van dat kruis af!' Ook de priesters en wetsleraren zeiden zullen dingen en zeiden tot elkaar: 'Andere mensen heeft hij gered. Maar zichzelf redden, dat kan hij niet. Hij is toch de Messias, de koning van Israël? Dan moet hij maar eens van dat kruis afkomen! Als we dat zien, zullen we in hem geloven' (Marcus 15). Maar Jezus deed dit niet omdat Hij zijn leven wilde geven aan ons via het wonder van Zijn verrijzenis.

In deze drie voorbeelden ontbreekt elk geloof in Jezus en waar dit geloof afwezig is er geen ruimte voor een wonder. Het verhaal van de twee blinden laat dit zien. Deze blinden volgden Jezus en riepen: 'Zoon van David! Heb medelijden met ons!' Jezus vroeg aan hen: "Geloven jullie dat ik je kan helpen?" Zij antwoordden: 'Ja, Heer!' Jezus raakte hun ogen aan en zei: "Jullie geloven dat ik je kan helpen. Dat zal ook gebeuren." Toen konden de blinden zien (Marcus 9). De blinden zeiden niet: 'Laat ons zien! Pas dan geloven we in U'.

SV

Uit: Andreasblad nr. 17, 5 september 2015