

HET EVANGELIE VOLGENS MARKUS (B-JAAR)



Eeuwenlang heeft het evangelie volgens Markus in de schaduw gestaan van het evangelie volgens Matteüs. In de Bijbel staat het evangelie volgens Matteüs op de eerste plaats, op de tweede plaats komt dat van Markus. Terwijl het eigenlijk andersom had moeten zijn omdat het evangelie van Markus ouder is dan dat van Matteüs. Zowel Matteüs als Lukas hebben bij het schrijven van hun evangelie kennis gehad van het evangelie van Markus en dit als bron gebruikt (door grotendeels eenzelfde volgorde aan te houden voor het beschrijven van het leven van Jezus), en aangevuld met eigen bronnen. Het verschil tussen deze drie is dat Markus Jezus niet inleidt met een kerstverhaal zoals Lukas en niet met een lange stamboom zoals Matteüs om aan te tonen dat Jezus afstamt van David. Markus begint zijn beschrijving van het leven van Jezus op dertigjarige leeftijd, als Hij gedoopt wordt door Johannes de Doper in de Jordaan, en laat Hem meteen daarna 40 dagen in de woestijn doorbrengen tussen de wilde dieren.

Aangenomen wordt dat Markus opgetreden is als tolk voor Petrus en dat hij aanwezig is geweest bij zijn preken. Er is een sterke gelijkenis met de toespraak van Petrus zoals beschreven in de *Handelingen der Apostelen*. Hierin vat Petrus het leven van Jezus kort samen:

'U kent het woord dat Hij de Israëlieten heeft gezonden, de goede boodschap van vrede door Jezus Christus – deze is de Heer over allen. U weet wat er gebeurd is in het Joodse land, het eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde: dat God Jezus uit Nazaret zalfde met heilige Geest en kracht; Hij trok weldoende rond en genas allen die in de macht waren van de duivel, want God was met Hem. En wij zijn de getuigen van alles wat Hij gedaan heeft in het land van de Joden en in Jeruzalem. Zij hebben Hem gedood door Hem aan een kruis te slaan. Maar God heeft Hem opgewekt op de derde dag en Hem laten verschijnen'(Handelingen 10: 36-41).

Rond deze thema's is het evangelie van Markus opgebouwd. Markus zou zijn evangelie pas na de dood van Petrus hebben geschreven.

Een kenmerk van het evangelie is dat Jezus regelmatig vraagt, nadat hij iemand heeft genezen of een wonder heeft verricht, dit niet verder bekend te maken. Zo roept Jezus de gestorven dochter van de synagogebestuurder Jairus weer tot leven met de woorden 'Talita koem', wat betekent 'Meisje, ik zeg je, sta op'. Als het meisje inderdaad opstaat en weer rondloopt, kunnen de aanwezige mensen hun ogen niet geloven. Maar Jezus 'beval hen met nadruk dat niemand dit te weten zou komen' (Markus, 5: 43). Dit wordt wel het 'Messiaans geheim' genoemd. Pas heel laat hebben zijn familieleden en leerlingen door wie Jezus werkelijk is, de Messias, de zoon van God. Ook al kondigt Jezus een aantal keren zijn lijden en dood aan, telkens begrijpen zijn leerlingen het niet. Wel de Romeinse hoofdman die naast het kruis van Jezus stond. Voor hem was het duidelijk toen Jezus stierf: 'Inderdaad, die man was de zoon van God'.

(Foto: Afbeelding van Markus in onze preekstoel)

SV

Uit: Andreasblad nr. 2, 17 januari 2015